



NIEUWSBRIEF

van de Protestantse Wijkgemeente
Pelgrimskerk/Oase/Regenboog

Zondag 23 mei 2021

Pastores:

Sandra Hermanus-Schröder

Telefoon: 079 - 888 02 34

Mobiel: 06 - 21 52 58 68

scbhermanus@gmail.com

Beschikbaar op:

dinsdag en donderdag

Wil Bettenhausen-Baak

(waarneming pastoraat)

Telefoon: 079 - 361 33 65

Mobiel: 06 - 17 16 26 19

wil.bettenhausen@gmail.com

Ds. Marjan Zebregs

Mobiel: 06 - 28 10 33 71

m.zebregs@protestantsekerk.nl

Beschikbaar op:

dinsdag

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFIOsPdMqmFK1GG4m6cheQ)

(<https://www.youtube.com/channel/UCZFIOsPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Bij de dienst

Pinksteren, het Feest van de Geest, de geboorte van de Kerk, ruimte voor nieuwe wegen. Want gelukkig heeft de Heer de Zijnen – en ook ons – niet als wezen achtergelaten: de Heilige Geest is als Trooster en Pleitbezorger elk levend wezen (*uitgestort op alle vlees*, Handelingen 2: 17) raketings nabij. Sterker nog: *de Heilige Geest woont in eenieder die Christus toebehoort* (zie Johannes 14: 17), *de vrucht van de Geest* mag zo uitbundig groeien en bloeien in ons leven (zie Galaten 5: 22) dat we elkaar verstaan, opnieuw bezielend en geïnspireerd en *er is geen wet die daar iets tegen heeft* (Galaten 5: 23).

Lieve geloofsgenoten, toen we de opname maakten van de Pinksterdienst, wisten we nog niet van het heengaan van onze broer in het geloof en mijn maatje in de POR Regenboog, pastor Sjon Donkers. Wel wist ik dat hij – net als bij Pasen – zo graag samen dit feest wilde vieren. Daarom heb ik tijdens de overdenking woorden van Sjon voorgelezen, mooie positieve woorden die hij heeft geschreven in het Gemeentenieuws nr. 5 mei-juni 2021. Zijn wens voor Pinksteren 2021 wil ik hier graag herhalen: "dat we elkaar mogen blijven vinden én opnieuw inspireren in de bezielende Geest van de Eeuwige. U en jullie een Geïnspireerd Pinksterfeest toegewenst!"

Sandra Hermanus-Schröder

Orde van dienst Pinksteren

Op zondag 23 mei 2021

opname Pelgrimskerk

voorganger: pastor Sandra Hermanus-Schröder

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: 'Kom laat ons deze dag' NLB 672: 1 en 2

Votum & Groet

Zingen: 'In 't lichaam van de Heer' NLB 672: 3 en 7

Kyriegebed 'Heilige liefdeskracht' voordracht NLB 673

Glorialied 'Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig' NLB 405: 1 en 3

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 11: 1 - 9

Zingen: 'Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods' NLB 680: 1, 4 en 5

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1 - 21

Zingen: 'De Geest des Heren heeft' NLB 686: 1, 2 en 3

Overdenking

Zingen: 'Geest van hierboven' NLB 675: 1 en 2

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Zingen: 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest' NLB 683: 1, 2, 3 en 4

Wegzending & zegen

Collectes

De collectedoelen voor zondag 23 mei zijn:

1^{ste} collecte: Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen

2^{de} collecte: Wijkwerk

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

Let op! Voor de collecten wordt tegenwoordig alleen nog het IBAN nummer van de diaconie Oase gebruikt (dus ook de 2^{de} collecte voor o.a. wijkwerk enz.).

Het onderscheid wordt gemaakt in de omschrijving. Vanuit deze ene bankrekening worden opbrengsten verdeeld over de aangegeven doelen.
1^{ste} en 2^{de} collecte: **NL66 RABO 0373 7129 01**,
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Bij de 1^{ste} collecte: Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen



In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot

festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Wij bevelen deze collecte van harte aan. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie

(Diaconie en werkgroep ZWO)

Voor de kinderen en hun (groot)ouders

Zondag 23 mei 2021, Pinksteren

"Ik zie het aan je!"

Bijbel: Handelingen 2: 1 - 24

Nadat Jezus naar de hemel is gegaan, wachten de leerlingen in huis. Op het joodse Pinksterfeest raken zij in vuur en vlamdoor de Heilige Geest. In alle talen spreken zij over Jezus, zijn leven en werk, zijn Opstanding. Het feest is begonnen.

Werkblad 1: Met dit werkblad maak je een feestelijke slinger. Kleur de plaatjes, knip de figuren uit en rijg ze aan een lint of draad. Let op de volgorde zoals afgebeeld op het werkblad. Rijg eventueel kraaltjes tussen de plaatjes en onderaan een belletje.

Werkblad 2: Het is een kleurrijk feest in de straten van Jeruzalem. In de straten hoor je Allemaal talen door elkaar heen Werkwijze: Op het werkblad staan vijf verschillende codes. Met vier van deze codes is een zin opgesteld. Als je de codes ontcijfert, lees je vier zinnen.

Op het werkblad staan nog twee extra opdrachten:

- 1) Een code onder aan het werkblad is niet gebruikt. Daarmee maak je op een leeg papiertje zelf een zin. Welke zin bedenkt jij over Pinksteren?
- 2) Er staat een zin geschreven in hoofdletters, in het Nederlands. Bij deze zin staat geen code. Bedenk je er zelf een code bij? Gebruik voor elk woord in de zin een van de codes op het werkblad (dus alle 5 door elkaar), of bedenk een hele nieuwe codetaal.

DOE MEE!

Vertel ons je favoriete bijbelverhaal

Voor het zomernummer van Kerk in Zoetermeer horen we graag wat uw en wat jouw liefste bijbelverhaal is. Een verhaal dat met je meegaat in je leven, een verhaal dat je machtig mooi vindt, een verhaal dat je verrast of dat je bemoedigt ... vertel het ons.

Kind, jonger, ouder, en ertussenin: mail of bel de redactieleden in je wijk die hieronder genoemd staan en geef je favoriete bijbelverhaal door.

Dat kan vanaf 15 mei en tot uiterlijk vóór 1 juni. Dan maken wij er een mooie zomerspecial van voor iedereen!

Joke Westerhof (Pelgrimskerk)

Tel. 316 93 79, E-mail: tomenjoke.westerhof@planet.nl

Els Alebregtse (De Oase)

Tel. 06 - 49 76 00 75, E-mail: els.alebregtse@gmail.com

Jan Blankespoor (De Regenboog)

Tel. 321 21 64, E-mail: jhblankespoor@casema.nl

Elke dinsdag Klavervier-maaltijd



Afgelopen week was er een verrassing bij de Klavervier-maaltijd. Voor iedereen gerbera's met het liedblad van "Wie door de geest is aangeraakt, begint opnieuw te leven". Juist met Pinksteren wensen we elkaar veel Geestkracht toe, een gezegend Pinksterfeest. Dat we bezielde mensen mogen zijn.

De Klavervier-maaltijden zijn er elke week, telkens anders, worden op de dag zelf bereid, geserveerd op/in disposable servies en in een tasje meegeven. Het kan thuis zo de magnetron in. We werken corona-proof. De maaltijden kunnen iedere dinsdag tussen 16:30 en 17:30 uur worden opgehaald bij de Oase. U betaalt wat u wil. Wij sparen voor

-vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa- en rekenen op een bijdrage van tenminste € 2,50 per persoon. U geeft zich voor de maaltijd op via zwovandpor@gmail.com of via telefoon 06 - 49 85 45 26 (Ria van Dam). Nu doen diverse gemeenteleden in Meerzicht mee. We kunnen meer mensen bedienen en nodigen ook gemeenteleden uit andere wijken hartelijk uit om ook mee te doen. Als u niet bij de Oase langs kunt komen om de maaltijd af te halen, zoeken wij een oplossing om die te bezorgen. We zien uit naar uw deelname.

(Werkgroep ZWO)

Van de voorzitter:

Herdenken Sjon Donkers

Overvallen zijn we door het overlijden van Sjon. Afgelopen woensdag is in besloten kring afscheid genomen van Sjon door familie en vrienden.

Aanstaande zondag 23 mei zal de Regenboog van 11.00 tot 13.00 uur geopend zijn om een afscheidsgroet aan Sjon te brengen, een kaarsje aan te steken, hem persoonlijk te gedenken.

De herdenkingsdienst vanuit de gemeente zal later dit jaar plaatsvinden, wanneer hopelijk de coronamaatregelen versoepeld zijn.

Hoe nu verder

We zijn blij en dankbaar dat Wil Bettenhausen zich samen met Sandra Hermanus-Schröder en Marjan Zebregs wil blijven inzetten voor de pastorale zorg voor onze gemeente. Haar gegevens vindt u boven aan de Nieuwsbrief.

Ook Marga Schipper-Boven en Petra Vossegat willen daarbij hun steentje bijdragen. Bij alle verdriet is er ook dankbaarheid voor de inzet van velen in onze gemeente, juist in deze moeilijke tijden.

Beleidsplan

Het was de bedoeling dat er een samenvatting van de verslagen van de gemeenteraden gemaakt zou worden. Wij vragen uw begrip ervoor dat deze nu nog niet beschikbaar is.

De kerkenraad vergadert aanstaande woensdag 26 mei over het beleidsplan en zal dan besluiten over het beleidsplan en de keuze voor gebouwen. Ook zal de profielschets besproken en vastgesteld worden. De leden van de beroepingscommissie zullen voorgedragen worden. In een aparte bijeenkomst zal de beroepingscommissie geïnstalleerd worden.

Wij danken ieder die zich aangemeld heeft voor de beroepingscommissie. Uit de aanmeldingen is een keuze gemaakt, die naar wij hopen een evenredige vertegenwoordiging van onze gemeente biedt.

Kerkdiensten

We hopen dat vanaf 1 juni weer kerkdiensten mogelijk zijn. Omdat we naast corona ook te maken hebben met een tekort aan gastpredikanten, is besloten dat we het schema van de gezamenlijke zomerdiensten vanaf 1 juni gaan volgen.

Dat betekent dat vanaf 1 juni tot en met 29 augustus de kerkdiensten roulerend over de drie gebouwen gehouden zullen worden. In KerkinZoetermeer vindt u meer informatie over de kerkdiensten.

Vergeet u niet zich aan te melden voor de dienst via de website?

De diensten zullen live opgenomen worden en zijn vanaf 14.00 uur te bekijken op het YouTube-kanaal van de POR.

Beppie van der Plas, Voorzitter

Predikant in de POR

Toen ik dinsdag in de Oase was, raakte ik ontroerd door de gedachte aan Sjon Donkers. Ik heb Sjon maar eenmaal mogen ontmoeten of beter gezegd: 'Ik heb Sjon mogen ontmoeten!'.

Zoals Sjon ongeacht zijn ziektes telkens nieuwe plannen maakte, zo was Sjon ook in dat overleg met Beppie, Sandra en mij gericht op de toekomst: 'Wat doen we met de Startzondag?'.

Met Hemelvaart heeft Sjon een nieuwe start gemaakt, waar we niets van weten én waar we gelovig op mogen vertrouwen. Sjon is nu in het andere weten. Op deze plaats bid ik voor Sjon zijn vrouw Jannie en hun (klein)kinderen om zachte kracht in deze zo bijzondere tijd. Moge iedereen die Sjon mist, troost en bemoediging ervaren bij elkaar en bij Gods heilige Geest.

Diezelfde dag werd ik gebeld door iemand uit mijn vorige gemeente in Valkenburg ZH. De man wilde zijn ervaring met Sjon uit de jaren negentig delen, toen hij diaken was en Sjon de gemeente kwam helpen in de besluitvorming over kinderen aan het Avondmaal. Ik ervaar het delen van zo'n herinnering na 25 jaar als een teken hoe goed en zorgvuldig Sjon langdurig voor God heeft gewerkt. Laten we doorgaan met het delen van herinneringen, want delen helpt bij helen. Bij elk gemis.

Ds. Marjan Zebregs

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar br. J.F. Kaltner.

Br. Kaltner hoopt 1e Pinksterdag zijn 88^{ste} verjaardag te vieren. Wij wensen hem een gezellige dag toe en nog een gezegende tijd met allen die hem lief zijn.

CvdT

Jarigen 70+ 23 - 29 mei 2021

23 mei Dhr. J.F. Kaltner

Van harte gefeliciteerd

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen van de Oase geloofsgemeenschap met een hartelijke groet naar mevr. G. de Jong.

Bericht van overlijden

Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat ons gemeentelid mevr. Versluis - de Weij is overleden. Zij overleed op 1 mei 2021 in de leeftijd van 95 jaar. Mevr. Versluis was begin 2020 verhuisd van de Albrandswaard naar Den Haag en in oktober van dat jaar verhuisd naar De Boomgaard. Zij had enige jaren terug aangegeven dat zij contact met de kerk niet meer op prijs stelde. Wij wensen haar familie en allen die haar zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Lieve lieve mensen

Eindelijk een berichtje van mij. Halverwege maart werd ik getroffen door een herseninfarct. Ik had de pech dat er een covid patiënt op mijn kamer kwam waardoor ik in quarantaine moest. Na de quarantaine kon ik naar Basalt om te revalideren. Mijn rechterkant is door het infarct wat functies kwijtgeraakt. De afgelopen weken is er hard gewerkt om te kijken wat wel en niet kan. Er is veel waar ik moet leren om mee om te gaan. Ik mocht 19 mei naar huis en moet van daaruit nog fysiotherapie en ergotherapie krijgen. Ik ben heel erg dankbaar voor alle kaarten en goede wensen die ik van jullie heb gekregen.

Liefs en dank van Coby Velzen

Verjaardagen 80+ deze week

Woensdag 26 mei hoopt mevr. W.H. Vlijter, haar 81^{ste} verjaardag te vieren.

We wensen haar een gezegende dag toe en wensen dat er mensen om haar heen zijn die zorg en aandacht voor hen

Geloofsgemeenschap De Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Nel Zondag.

Nel is een poos opgenomen geweest in het ziekenhuis en is nu gelukkig weer thuis.

Meeleven

Deze week heeft Sonja den Blijker een nieuwe hartklep gekregen. Dit is een spannende tijd voor Sonja, omdat haar gezondheid niet zo sterk is. Op het moment van schrijven is nog niet bekend waar Sonja heen gaat na de ziekenhuis opname. Een kaartje naar haar huisadres komt ook wel op de goede plek terecht.

We leven mee met Lia en Kees Ketel (Rozentuin). Kees gaat steeds meer achteruit en het is een grote zorg voor Lia.

We bidden Sonja en Lia de kracht van Gods Geest toe om het leven aan te kunnen. We bidden Kees de vrede van Gods liefde toe in zijn hart, nu hij voor ons zo onbereikbaar is geworden.

Verjaardagen 80+

Mevr. A. Geerlof - Krap wordt op 23 mei 83 jaar.

Mevr. J. Jongejan - Rog wordt op 24 mei 81 jaar.

Beiden van harte gefeliciteerd!!

Redactie POR Nieuwsbrief

Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk kunt u sturen naar:

pelgrimsgroet@pelgrimskerkzoetermeer.nl

Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Oase kunt u sturen naar: weekberichtoase@gmail.com

Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Regenboog kunt u sturen naar: onderweg@pwgderegenboog.nl

of kopij voor het gezamenlijke POR deel naar: niewsbriefpor@gmail.com

Voor de Nieuwsbrief van zondag 30 mei graag de kopij inleveren **uiterlijk woensdag 26 mei voor 18.00 uur**